

## Meditatie

### *Meditaties seizoen 2023-2024*

In 2022 verscheen het boek *Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties*.

Het boek noemt 6 kernwaarden. Bij elk daarvan is een bijbelse reflectie geschreven.

In de meditaties in het kerkblad wil ik dit seizoen aan de hand van deze bijbelse reflectie stilstaan bij de zes kernwaarden uit het boek.

De derde kernwaarde luidt: Hart voor jongeren hebben.

Deze kernwaarde behandel ik in 3 meditaties. In het decembernummer ging het om het woord 'hart'. In dit nummer ligt het accent op het woord 'voor'.

### Hart voor jongeren

Het woord 'voor' heeft veel verschillende betekenissen. De boom staat *voor* het huis. Het is nog *voor* 11 uur. Ik moet *voor* de rechter verschijnen. Ik was er *voor* hem. Allemaal zinnen die anders zijn dan 'Hart voor jongeren'.

De zin 'water is goed voor de dorst' komt wellicht in de buurt. Als iemand 'hart voor je heeft', dan doet je dat goed. Dan kan dat een bepaalde 'dorst' in je leven lessen.

Nog een zin die helpt om 'Hart voor jongeren' te begrijpen is: 'zij komt op voor haar kinderen'. Het zou mooi zijn als ons hart opkomt voor jongeren. Maar ook dan is het goed nadenken over wat we ermee bedoelen.

In het onderzoek wordt erop gewezen dat jongeren in een bijzonder ingewikkelde samenleving opgroeien. Met een keuzevrijheid die 60, 70 jaar geleden ongekend was, wordt tegelijk verwacht dat ze een heldere keuze maken. Terwijl hun wereld zoveel groter is geworden, en ze meer dan 1001 keuzen krijgen. Via de digitale kanalen komt de hele wereld op hun bordje, dagelijks, zonder dat er veel bedenktijd wordt geboden.

*Samen jong* noemt drie basisbehoeften waarin we voor hen op kunnen komen, waar we misschien wel dorstlessend in kunnen zijn.

1) Wie ben ik? Wat onderscheidt mij van anderen? Hoe kom ik tot zelfwaardering?

2) Waar hoor ik bij? en: Wie houdt van mij en van wie houd ik?

3) Waarom leef ik? en: welk verschil maak ik in deze wereld?

Die vragen worden omringd, misschien wel bemoeilijkt, door de vraag naar het waarom van de ellende in deze wereld, en hoe je daarin (toch) gelukkig kunt zijn.

Vanuit het geloof en de bijbelse verhalen is er in het licht van deze vragen genoeg om te delen en te bespreken met elkaar. Dat je een geliefd kind bent. Dat je tweede kansen krijgt in Jezus. Dat er een geloofsgemeenschap is waar je jezelf kan zijn, ook met je tekortkomingen. En dat God in deze wereld al aan het werk is met zijn missie. Daar kun je je mee verbinden en zo doel vinden in je leven.

Begint dit 'Hart voor jongeren' bij het aan hen vertellen over onze geloofstraditie, zoals we dat eeuwenlang gewend zijn in de catechisatie? *Samen jong* wijst ons een andere weg in een paar sleutelwoorden:

– wees nieuwsgierig. Vraag jongeren jou te helpen hun (nieuwe) wereld te begrijpen, en wat voor hen belangrijk is. De jonge Samuël met een nieuwe boodschap werd door de oude Eli serieus genomen. Het dienstmeisje in het huis van Naäman vertelde over een andere wereld in Israël, en haar stem werd gehoord. Een onbekende jongen had 5 broden en 2 vissen voor duizend mensen, Jezus nam zijn aanbod serieus.

– kijk eens 'door de ogen' van jongeren naar het kerkgebouw. Is het een thuis voor hen?

– leer jongeren kennen door hen te vragen naar hun beleving.

Ik geloof: waar gebed en gesprek samenkomen weten we wat wordt bedoeld met 'Hart voor jongeren'.

Ds. Nico de Lange

*In het december-nummer kwam de kernwaarde 'Hart voor jongeren' al aan de orde, met het accent op het woordje 'Hart'. In het februari-nummer ligt het accent op 'jongeren'. De vorige meditatie in deze reeks zijn terug te lezen op [www.nicodelange.nl/samenjong](http://www.nicodelange.nl/samenjong)*