

Meditatie

Meditaties seizoen 2023-2024

In 2022 verscheen het boek *Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties*. Het boek noemt 6 kernwaarden. Bij elk daarvan is een bijbelse reflectie geschreven. In de meditatie in het kerkblad wil ik dit seizoen aan de hand van deze bijbelse reflectie stilstaan bij de zes kernwaarden uit het boek.

De vierde kernwaarde luidt: *Verantwoordelijkheid geven*.

Van 'anderen beïnvloeden' naar 'anderen invloed geven'

Er is veel geschreven over leiderschap. In de kern komt leiderschap erop neer dat je anderen beïnvloedt. Daar hebben we het in de kerk niet zo vaak over. We gebruiken liever werkwoorden zoals dienen en liefhebben. Maar het gaat in de kerk wel degelijk ook over anderen beïnvloeden, want er worden ook besluiten genomen die raken aan elk gemeentelid. En dan is de vraag wie wie beïnvloedt.

Is leiderschap iets van volwassenen, zoals we vaak vanzelfsprekend zeggen?

In de sportwereld weten coaches wel beter. Kinderen krijgen daar in hun eigen team, op hun niveau, al verantwoordelijkheid. En leer je ook of teamleiding bij je past. Ook in echte wedstrijden. Want leiderschap is iets waar je van jongs af aan in groeit.

Paulus trekt parallellen met de sport (2 Timoteüs 4:7). Laten wij dat dan ook doen, zo leer ik van *Samen Jong*. Als we er op die manier tegenaan kijken kunnen we leiderschap op een goede manier onder de aandacht brengen bij alle generaties. En kan verantwoordelijkheid iets zijn dat we samen delen.

We zien bij Jezus dat hij zijn leerlingen van alles leert – en ze vervolgens ook verantwoordelijkheid geeft. Hij geeft ze 'macht' (Matteüs 10: 1).

Als je anderen invloed geeft, zet je zelf een stap terug. Al eerder hadden we het daarover bij de eerste kernwaarde (prioriteit geven aan jonge generaties). En dan blijkt dat leiderschap, invloed hebben en uit handen geven juist alles te maken hebben met 'dienen'. Dus die twee hoeven niet tegenover elkaar te staan, maar vormen elkaar naar het koninkrijk van Jezus (Matteüs 16: 19).

Menig leidinggevende in de kerk – dominees misschien wel allereerst – hebben moeite om dingen uit handen te geven. Zij zijn daarin niet uniek. Ook Mozes had er last van. Totdat zijn schoolvader Jethro hem adviseert om invloed uit handen te geven aan wijze mensen (Exodus 18: 21).

Volgens *Samen jong* vormt invloed uit handen geven één van de sleutels van het koninkrijk: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Matteüs 28: 19-20).

Hier is alles gericht op doorgeven: gaan, leerlingen maken, dopen, onderwijzen.

Ds. Nico de Lange

Alle vorige meditatie in deze reeks zijn terug te lezen op www.nicodelange.nl/samenjong

