

## Meditatie

### *Meditaties seizoen 2023-2024*

In 2022 verscheen het boek *Samen jong, kernwaarden van een kerk met alle generaties*. Het boek noemt 6 kernwaarden. Bij elk daarvan is een bijbelse reflectie geschreven. In de meditatie in het kerkblad wil ik dit seizoen aan de hand van deze bijbelse reflectie stilstaan bij de zes kernwaarden uit het boek.

De vijfde kernwaarde luidt: *Een warme gemeenschap vormen*

### *Van 'natuurlijk zijn wij een warme gemeenschap' naar 'bidden om onderlinge warmte en liefde'*

Ik denk dat er niet gauw een kerkelijke gemeente is te vinden die zegt dat ze géén warme gemeenschap is. We zijn open, gastvrij, iedereen is welkom...

En toch zet het hoofdstuk over 'warme gemeenschap' in het boek tot kritisch nadenken aan.

Eerst dit: bij 'kerk' denken veel mensen aan gebouw en activiteiten. Daar zijn we goed in, en het is belangrijk voor het gemeenteleven. Maar als aan verschillende mensen, jong en oud, wordt gevraagd waarom zij bij een gemeente willen horen gaat het over andere dingen die ze wezenlijk noemen. Dan gaat het over geaccepteerd worden, erbij horen en naar elkaar omzien. Kort samengevat: een warme, liefdevolle omgeving.

Het risico van datgene waar wij goed in zijn (gebouw en activiteiten), is dat we soms teveel bezig zijn om dat *gaande* te houden. En dat risico neemt toe nu de opvolging van generaties is doorbroken, de groep kerkgangers kleiner wordt en ook het aantal vrijwilligers terugloopt. Het risico bestaat dat we dáárom mensen welkom heten en omarmen. Om met ons de boel gaande te houden, en op den duur het stokje over te nemen. Maar dat is niet vanzelfsprekend hetzelfde als warmte en liefde.

Als tweede: Paulus schrijft vaak en veel over warmte en liefde. Om een paar passages te noemen:

- \* Romeinen 12: 10 - heb elkaar lief en acht de ander hoger dan jezelf
- \* I Korintiërs 12: 25 – heb zorg voor elkaar
- \* Galaten 5: 13 – dien elkaar met liefde
- \* I Tessalonicenzen 4: 18 – troost elkaar
- \* Romeinen 15: 7 – aanvaard elkaar
- \* Efeziërs 4: 32 – vergeef elkaar
- \* I Tessalonicenzen 5: 15 – streef naar het goede voor een ander
- \* Galaten 6: 2 – draag elkaars lasten.

Leg die passages naast het leven van Jezus, en je ziet het voor ogen wat hij bedoelt.

Tegelijk is het feit dat Paulus dit zo vaak noemt, en dat Jezus ons een nieuw gebod heeft meegegeven een signaal. Het was toen niet vanzelfsprekend. Ga er dan maar van uit dat het nu ook niet vanzelfsprekend is – terwijl dus uit gesprekken blijkt dat deze warme gemeenschap toen én nu wezenlijk is om gemeente te kunnen zijn.

Ik denk wel dat we rustig kunnen stellen dat als we aan déze kant van het gemeente-zijn alle voorrang geven, dat de andere dingen waar we ons vaak druk over maken (gebouw, activiteiten) *daaruit voortvloeien*. Maar dat het ook heel goed mogelijk is dat als we aan de kant van de warme gemeenschap beginnen, we ook wel eens op andere, nieuwe en verrassende ideeën zouden kunnen komen over hoe gebouw en activiteiten er dán uit komen te zien. Dan gaat het niet meer over de toekomst van de (bestaande) kerk, maar over de (mogelijk nieuwe) kerk van de toekomst – samen jong.

Ds. Nico de Lange

*Alle vorige meditaties in deze reeks zijn terug te lezen op [www.nicodelange.nl/samenjong](http://www.nicodelange.nl/samenjong)*