

15 september 2024
Startzondag
Viering op de Zilvermeeuw

Aan het begin, direct na afvaart

Welkom
Meezinglied Opwekking 88 (Een rivier vol van vrede in mijn hart)

Paaskaars
Gezamenlijk gesproken woorden:
*Gezegend de Ene
die ons heeft opgedragen
zijn licht te ontsteken*

Bijbelverhaal: Marcus 8: 22-26

Ze kwamen in Betsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.' Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp niet in!'

Over thema en werkvorm
Vaartocht
Ongeveer een kwartier voor aankomst

Lied: Hemelhoog 327: 1 (Diep, diep, diep als de zee) (2x)

Overdenking "Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk"

Als nieuw – leven in het licht van Gods koninkrijk.
Dat is het jaarthema voor het komende seizoen.

Nieuw, dat klinkt leuk, fijn.
Reclames gaan vaak over nieuw – en dan denk je vaak: beter, mooier.

Maar als je er goed over nadenkt, willen wij wel echt nieuw worden?
Wat we gewend zijn is ook heel belangrijk voor ons.

Echt nieuw leven, betekent ook al je gewoontes loslaten...
Is dat wat hier bedoeld wordt?

Of kan het woord 'nieuw' ook te maken hebben met een nieuwe manier van kijken?
Misschien moet je voor nieuw leven anders naar mensen en hun verhalen leren kijken of luisteren.

Ooit waren we in een gemeente in gesprek na een viering.
Het ging ook toen over de genezing van een blinde man.
Eén van de deelnemers was een man van in de zestig die als jong kind het zicht had verloren.
Op zeker moment werd hem de vraag gesteld: "Zou het niet geweldig zijn als jij je zicht weer terug zou krijgen?"
Waarop hij hartelijk in de lach schoot en zei: "Alsjeblieft niet, dan moet ik alles weer opnieuw leren."

Nieuw beginnen is lastig.
En ik leerde toen dat juist ik nieuw moet leren kijken en horen.

Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet kunnen horen.
Ze zouden met een implantaat, na een operatie, dat wel kunnen.
Maar niet iedereen kiest ervoor.
Want dan moet je ook de overstap maken naar de horende cultuur.
En die is helemaal nieuw voor hen.

Ooit hoorde ik een verhaal dat mij anders leert kijken en luisteren:

Een meisje had een meester die geweldig bijbelverhalen kon vertellen.
Ze luisterde altijd ademloos, en vertelde thuis aan tafel aan haar vader en moeder uitgebreid het verhaal van de meester door.
Toen hij op een keer het verhaal over de genezing van een dove man had verteld, zei hij tegen het meisje: Ooit, in de hemel, zullen jouw vader en moeder, die nu doof zijn, ook kunnen horen.
Waarop het meisje antwoordde: Nee hoor, meester, later in de hemel zal God gebarentaal spreken.

Als nieuw... kan dus ook zijn: leer anders kijken of luisteren.
Zelfs als het over God gaat.

Ik denk dat het jaarthema niet hoeft te betekenen dat we alles maar overboord hoeven te gooien wat ons bekend en vertrouwd is.
Maar wel dat het goed is om anders te leren kijken en luisteren naar elkaar.

Jezus brengt een blinde man buiten het dorp.
Na de eerste aanraking door Jezus ziet deze man de mensen als bomen rondlopen.
Na de tweede aanraking ziet hij alles tot in de verte helder.

En wij denken dan al gauw dat de tweede keer beter is dan de eerste keer.
De genezing is nog niet helemaal af, de eerste keer.
Zo denken we al gauw.

Zo werkt onze samenleving en de wetenschap ook.
Wij zijn gewend geraakt om te zeggen: eerst een proefversie, daarna de echte versie.

Maar als dat aan de orde zou is, waarom staat er dan niet gewoon: "Ik zie het nog wat vaag..."?

Nee, er staat: ik zie de mensen als bomen rondlopen.

Schrijft Marcus dit om ons anders te leren kijken?

Net zoals dat meisje dat de meester iets nieuws leerde over God die ook gebarentaal kent?

Zoals die blinde 60er ons als kijkende mensen leerde dat leren kijken ook niet de hemel op aarde is?

Het woord 'boom' kan ons verder helpen.

Er is een lied in de bijbel, een psalm, die over een boom gaat.

Het gaat in die psalm over iemand die leeft zoals God dat wil.

Het gaat altijd goed met hem.
Hij lijkt op een boom aan het water.
De boom geeft vruchten,
ieder jaar opnieuw,
en zijn bladeren blijven altijd groen.

En ineens denk ik: wie ziet die blinde man als eerste?

Jezus...

Bij de eerste aanraking ziet hij niet vaag.

Nee, hij ziet Jezus... als boom wandelen.

Nou als er iemand is geweest die leefde naar de wil van God, is het Jezus geweest.

Deze man ziet in Jezus die psalm waar worden.

Gelukkig zegt de man die blind was dat hij *mensen* ziet rondlopen, meervoud.

Ik zie mensen, maar het lijken net bomen die rondlopen.

Later, na de tweede aanraking, ziet hij alles helder.

Dan ziet hij ook dat het gewone mensen zijn met hun tekortkomingen.

Maar die eerste keer ziet hij *bomen*.

Ziet hij in hen de wil van God tot stand komen.

Later zal hij zien dat mensen ook minder mooie kanten hebben.

Maar hij zal niet vergeten dat het om mensen kan gaan die kunnen leven zoals God het wil.

Kijk nieuw naar elkaar.

Luister nieuw naar elkaars verhaal.

Dat is denk ik nieuw leven.

Je ziet wat er allemaal gebeurt, je weet van alles wat schuurt of niet klopt – maar laten we proberen te onthouden dat de ander een boom kan zijn, geplant aan water. Een mens die leeft zoals God het wil.

Jezus helpt ons om dat te blijven onthouden.
Want hij is zelf het voorbeeld ervan.

Dat is denk ik: leven in het licht van Gods koninkrijk.

Amen.

Gebeden

Nieuwendijker bundel 74 in canon (Laten wij nu samen) - live à capella

Zegen

Aankomst